

*Dit is het geheime deel van de boodschap van de Goddelijke Moeder te Fatima, anno 1917.*

*Op 22 augustus 1982 heeft Moeder Maria, de moeder van Jezus, in haar toenmalige incarnatie, in haar aardse gestalte als Johanna van Moosel, deze boodschap officieel aan de wereld bekend gemaakt tijdens de 'Tweede Maria Manifestatie' in de Oude Kerk te Amsterdam.*

“Ik, gezegende maagd, breng een blijde boodschap:

Het tijdperk van LUCIFER is nabij!! Ontvangt deze boodschap in BLIJHEID.

Geeft gehoor aan uw gevoel, want dat is de waarheid.

Breng geen kwetsing toe aan anderen, want dat is slecht.

Weest verheugd en sier de dag met bloemen!

Luister naar de stem in uw hart: dát is God!

En vernietig de wereld niet.

Zo zullen rampen voorkomen worden.

Luistert!

Dit is aan eenvoudige kinderen, ik kom terug ter verduidelijking.

Zorg voor de kinderen en behoed ze.

Bewaar dit tot ik kom.

Geef alle onsterfelijke zielen een kans,

állen zullen leren zien.

Het getij kan gekeerd door te zien in eigen hart

en te blijven staan in de genade van God,

die alles geneest en heel maakt.

Ik die barmhartig ben, zal helen de wonden,  
en smart zal veranderen in bloemen.  
Durf te lijden aan het leven,  
- zie mijn zoon Jezus.

Dit zal alles veranderen tot het ware leven,  
het ware leven waar Jezus in geloofde,  
en dat ik KEN omdat ik Maria, de MOEDER van Jezus ben.  
Dit is de Taak die ik mij gesteld heb,  
de Taak om de mensen te voeren naar het LICHT,  
het LICHT waarin alles verdwijnen zal  
en waaruit uiteindelijk de LIEFDE zal overleven.  
Deze blijde boodschap brengt alléén Licht in de duisternis van  
de ziel,  
die de aarde in alle hevigheid VOELT.  
Die zò de aarde durft te voelen, zal LICHT kunnen zijn in de  
hemel.  
Zo kom ik op deze aarde en zal ik brengen het LICHT  
ter verlichting van jullie zware harten.

Hóórt mij, luistert!  
Durf te zien en te voelen de Liefde die ik ben.  
God is ons allen genadig,  
en wij zullen overleven met aller goeden wil!”

(Einde van de boodschap uit 1917)

Dat deze boodschap niet eerder tot openbaarheid gebracht is door de Rooms-Katholieke kerk, mag u duidelijk zijn door de collectieve invulling van Lucifer als de slechterik, als de gevallen engel en als Satan.

Bij de grote manifestatie in de Oude Kerk te Amsterdam, kwam Johanna van Moesel officieel naar buiten in haar hoedanigheid als de Goddelijke Moeder Maria, samen met mij in mijn hoedanigheid als Elisabeth, haar nicht uit het Jezusleven. Zo begon in 1981 de zware taak in de buitenste duisternis. Een van de meest verscholen, maar belangrijkste zielen, is de Johannesziel, met wie ik de laatste jaren intensief heb samengewerkt, om het oer drama te kunnen beëindigen. Deze samenwerking was het herstel en heling van de moeder-zoonrelatie, ook als heling van het Jezusleven, waar Maria als Moeder van Smarten haar rol als Medeverlossers opstartte onder het kruis. Door deze aardse Goddelijke samenwerking in verbinding met de Goddelijke Vader en Moeder, kunnen er eindelijk betere tijden doorbreken in de wereld, voor allen die daar klaar voor zijn, en als mogelijkheid tot bekering, voor de tot nu toe duisterten van hart.