



AMSTERDAMSE GRACHTEN

"If you look to your right, and now to your left...". Vijf jaar lang was dat mijn 'mantra' tijdens het mooiste studentenbaantje ooit: gids op de rondvaart door de Amsterdamse grachten. Ik kende de tekst met mijn ogen dicht, van voor naar achteren en van links naar rechts. In diverse talen, en omdat Italiaans ook aardige foaien opleverde, deed ik dat er even bij. Niet dat ik het sprak, alleen de tekst had ik uit mijn hoofd geleerd. Vragen van passagiers in het Italiaans werden daarom niet op prijs gesteld.

Provinciaaltje

De oppergids die verantwoordelijk was voor de selectie van de gidsen was Dick. Met zijn gymnasiumdiploma op zak was hij 20 jaar blijven hangen bij de rondvaart. Van hem leerde je het vak, hoewel je eigenlijk al vanaf dag 1 in het diepe werd gegooid. Figuurlijk dan.