

Hans Erkens

Luie groente 2.0

Dichtbundel

titel:	Luie groente 2.0 (Dichtbundel)
auteur:	Hans Erkens
Nur:	306 poëzie
ISBN:	9789464029734
fotografie:	Hans Erkens
coverfoto:	Hans Erkens
foto auteur:	www.fovado.nl
uitgave	eerste herziene uitgave
datum:	15 juni 2021
oplage:	500 stuks
druk:	www.boekengilde.nl
website:	www.bazigbijtje.com

Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de auteur worden gekopieerd, gepubliceerd, gedrukt of op enig andere wijze worden verveelvoudigd. Alle schrijversrechten berusten bij de auteur. Voordragen mag natuurlijk altijd.

Dichter bij Dordt

Daar zie ik haar contouren
een toren, trots en fier
een ijzeren brug omringd door steen
oneindig veel rivier.

Nog huilt de kade tranen
van olie, roet of teer
ooit loste men hier schepen
ik zie ze nu niet meer.

Rijk versierde gevels
verraden koopmansgeest
door wijn en bier is men alhier
veelvuldig lam geweest.

Verderop langs de Merwede
staat nog één verdwaalde kraan
hier is een stuk verleden
voorgoed stil blijven staan.

Winter

Tijdens winter is de lucht
hier zwaarder dan de zon
het licht grijzer dan regen
en mag ik weer kind zijn.

Dan spetter ik plassen
weg, tot er niets overblijft
dan plukjes verlangen;
wolken zonder glans.



Diepblauw

In diepblauw
water
dompel ik
mijn zinnen
onder
van verstild
verdriet.

Miles

Miles is een legende
Birth of the Cool
Kind of Blue en later
nog eens Bitches Brew.

**Miles' zo specifieke feel
altijd puur, vol klagend vuur
warm, messcherp of zacht devoot
met plotseling die hoge noot
snijdt hij dwars door je ziel.**

Miles een fenomeen
met hoofdletters geschreven
vrouwen die nooit lang bleven
als toondichter uniek
en telkens weer alleen.

Miles als inspirator
zo zinderend intens
ons mijlenver vooruit
onnavolgbaar, Miles was mens!

*Miles Davis (1926-1991)
trompetist, componist, bandleider*

Buddingh'

Ik bewonder de
bijzondere bedenksels
uit de bovenkamer van
- bijna - buurman Buddingh'
uit de Bankastraat.

Bij het binnengaan
bovenaan de begeveling
een bord met beeltenis als blijver
van Buddingh' de
Blauwbilgorgelschrijver.

Buddingh', bedachtzaam
bedichter, bedankt!

C. Buddingh' (1918-1985) dichter (Dordrecht)



Taart

Bij de patisserie
om de hoek
staat de grootste taart
achter de vitrine.

Slechts bij woorden

Woorden die klinken
en woorden die missen
woorden die pijn doen
of die zich vergissen.

Woorden die blijven
of anders bedoelen
woorden die raken
en woorden die voelen.

I n h o u d

Deel I: Stad, water, land

Dichter bij Dordt	9
Groenmarkt Negen	10
Biesbosch	11
Staalindustrieweg	12
Embryo in Umbrië	14
Vlaamse Ardennen	15
Leaving Brooklyn	16
Brooklynse straten	17
Rotterdam	18
Op reis	19
Autobahn	20
Klotsende koeien	21
Sölvesborg (Zweden)	22
Winter	23
Belgische Ardennen	24
Stikstof	25
Andes	26
Zomer	27

Deel II: Over leven en dood

Julia	31
Dementie	32
Diepblauw	33
Ik leef	34
Spijt	35
August	36

HSP 38
Hoe de tijd vergaat 39
Willem (broer) 40
Mosredna 41
Geluk 42
Nieuw Geluk 43
Afscheid (van Julia) 44
Doodgewoon (Coronalied) 45
Kantoortuinmannen 46
Moe 47
Als de dagen zijn gedooft 48

Deel III: Muziektaal

Bach 51
Mijn tante in c-klein 52
Lester 53
Onbemiddeld middelbaar (rap) 54
Etalageruit 55
Gitaar 56
Voor de Nozelen 57
Miles 58
Buddingh' 59
De komma van Kees 61
Muziek is 62
Puttertje 63

Deel IV: Kortere gedichten

En nooit meer terug 67
Persoonlijke voornaamwoorden 68

Huis 69
Pillenlied (in C-groot) 70
Fijnstof 71
Vang mij 72
Voltooid verleden 73
Staatssecretaris 74
Dichter 75
Donker licht 76
Coronablues 77
Luie groente 78
Tegenzin 79
De tijd drinkt 80
Hier 81
Taart 82
Zestig! 83
Jongeheer 84
Slotgedicht 85
Coronabaard 86
Leven 87
Modern kapitalisme 88
Ablatio Retina 89
Hekel 90
Chick 91
Weggedicht 92
Zij en hij 93
Slechts bij woorden 94
COVID-19 95
Nog een slotgedicht 96