



Hé, wat leuk dat jij er bent!
Ik denk dat jij mij nog niet kent.
Mijn naam is Sky.
Nieuwsgierig als een Bij in mijn wei.
Is er ook een andere wei met andere Wij-en?

Ja, ik weet waar ik heen ga.
Samen met mijn zelfvertrouwen.
Loop jij ook mee? Pak je rugzak maar.
Dan kijken we wat er achter de duinen ligt.



Wij zijn niet met één
maar met één en twee.

Wij zijn één
als
Donderstenen
en
Deugnieten
die de wei verlieten.

