

## De 10-rittenkaart

Ze had lang gedacht dat mannen onkwetsbaar waren. Maar dit overtrof alle verwachtingen. ‘Krijg ik korting bij aanschaf van een 10-rittenkaart?’

Deze woorden bleven maar in haar hoofd malen. Wat had hij dan gedacht? Dat er geen tegenreactie zou komen? Dat na alles wat hij had gedaan, ze dit allemaal zou pikken?

Echt niet! Een vreemd gevoel van voldoening verspreidde zich door haar lijf, wetende dat haar onconventionele actie niet alleen de mannen in haar leven had bereikt, maar ook onverwachte gevolgen had voor anderen.

De meesten toonden begrip en vonden dat ze een goed punt had. Ze stortten zonder aarzeling het geld, zonder te klagen over de kosten. Eén van hen ging echter een stap verder en vroeg met een lichte ironie of dit *de nieuwe vorm van emancipatie* was. Hij vond het een beetje overdreven dat ze hiervoor een Tikkie stuurde en merkte op: ‘We slaan in bepaalde dingen een beetje door, vind je niet?’ Hij vroeg zich ook af hoe het zat met de kosten die hij gedurende zijn leven had gemaakt.

Maar degene met wie ze de afgelopen twee jaar het meest het bed had gedeeld, onderscheidde zich van de rest. Ze stuurde hem een Tikkie van twaalf euro en vertelde hem dat ze het een goed idee vond om de kosten

te delen. Zijn reactie was verrassend en verfrissend. Hij had er nog nooit op die manier over nagedacht, maar hij omarmde het idee zonder enige terughoudendheid. Hij zei dat hij het een prima idee vond om bij te dragen aan de kosten. Deze reactie maakte hem tot een man naar haar hart, zowel in de slaapkamer als daarbuiten.

De mannen die haar actie konden waarderen, waren niet het hele verhaal. Natuurlijk waren er ook een paar die het maar idioot vonden, of haar bericht gewoon negeerden. Maar de situatie nam een nog vreemdere wending toen ze, kort na het versturen van de Tikkie's, werd gebeld door een onbekende vrouw. Die onbekende vrouw waarschuwde haar dat er in verschillende groepsapps screenshots rondgingen van haar verzoek. Een van de jongens, die overigens niets van zich had laten horen en de 1,50 niet had betaald, vond het blijkbaar zó grappig, dat hij dit wilde delen met zijn vrienden.

En zo begon haar Tikkie-actie een eigen leven te leiden. In de week die volgde, ontving ze meerdere berichten van zowel bekenden als onbekenden, die haar vroegen: 'Lisa, wat ben je in hemelsnaam aan het doen?' Op Instagram reageerde zelfs iemand die ze niet kende onder een van haar foto's met de vraag of er niet een crowdfundingactie gestart moest worden voor haar voorbehoedsmiddelen.

Het voelde alsof haar kleine daad van financiële gelijkheid een grotere discussie had ontketend dan ze ooit had kunnen voorzien. Ze had het gevoel dat ze de vinger op een belangrijk punt had gelegd.

Vaak wordt van meisjes en vrouwen verwacht dat zij maatregelen nemen als ze nog geen kind willen, dacht ze, terwijl ze nadacht over de reacties op haar Tikkie-verzoek. Zij moeten naar een arts, op gezette tijden aan hun anticonceptie denken en hebben mogelijk last van bijwerkingen. Mannen hebben vooral de lusten van seks, terwijl het voorkomen van een onbedoelde zwangerschap natuurlijk net zo goed de verantwoordelijkheid is van mannen.