

Voorwoord

Dit boek is tot stand gekomen met behulp van channeling door het QUIJA bord. Door te kijken naar uitstraling herkennen wij hier in onze wereld de aardse mens die luisteren kan, dan kunnen wij verstaan worden. Dit proces gaat al eeuwen lang op deze manier. Denk aan de Ayurvedische geschriften op palmblederen die vertaald zijn geworden van nog oudere geschriften. Wij hier, in onze wereld van energie, zijn al eeuwen bezig de aardse mens te beleren, instrueren en hopen dat met behulp van onze lessen de dan levende aardse mens niet meer de fouten maakt die wij en onze voorouders hebben gemaakt. Met en door inzicht zal de aarde, die ons lief is, uitgroeien tot het paradijs wat eens was en de bedoeling is weer terug te keren. Goede reis lotgenoten.

De vragende-levende kant is dit gesprek begonnen met Boy, de grootvader van een van de vraagstellers, waardoor er veel feiten bewezen konden worden, omdat familie herkenbaar gevoel geeft en gecontroleerd kan worden en waardoor de authenticiteit makkelijker is vast te stellen.

De vragende-levende kant bestond uit drie personen. De sprekers van de andere wereld waren: Tijmen, Oscar, Eva Louisa, Magda en Tuur, enkele gasten en familieleden.

De inzichten van de vragenstellers worden aangeduid met 'inzicht vragende'. De vragen van de vragenstellers worden aangeduid met 'vraag'.

Inleiding: Goddelijke vonk

Lezing Tijmen 26 april 2015

Tijmen: In den beginne was het woord. Het woord is de uitgesproken gedachte. De gedachte is de kracht van het denken, het denken is de kracht van het scheppen, het scheppen is de kracht van de kosmos, de kosmos is de kracht van de oerknal, de oerknal is in den beginne. Alles is karmische energie. Chaos is verborgen orde.

Het bewust worden van jou als levend deel energie in het totaal van alles wat leeft. Er is een energievorm die al is voor het verwoorden. Begrijp je nu mijn zijn. Het is voor jullie een tussenvorm. Voor mij en anderen, zoals ik, een natuurlijk zijn. Dat kan slechts door de huid af te werpen en energie te laten bestaan, omdat materie gestolde energie is op dit moment. Het kan op een ander moment weer teruggebracht worden tot zijn oorspronkelijke vorm die zich afsplitste van de oerknal. Volgen jullie dit nog?

Inzicht vragende: Materie is gestolde energie die terug kan komen in de oorspronkelijke vorm die zich afsplitst van de oerknal. Tijmen: Dat ben ik.

Vraag: U voelt als één geheel, anders dan de andere zielen. Waarom is dit uw laatste leven op aarde geweest?¹

Tijmen: Omdat ik nooit meer als aards mens terugkom. Jij zegt het al. Ik voel anders. De mens had mij daardoor in een positie gedwongen hen te leiden. Men had van mijn menszijn een symbool, een voorbeeld gemaakt. Als de mensheid iemand optilt, is het eenzaam aan de top. Ik wil met mensen werken om hen individueel mee te nemen in hun groei.

¹ Zie Epiloog: Tijmens laatste aardse leven, lezing Tijmen 26 april 2015

Om de beleving te completeren is de energie van velen nodig, wat ook veel materie vraagt. Het staat in de sterren geschreven. Ik wil eigenlijk beduiden dat een detail op aarde voor de kosmos gigantisch van betekenis kan zijn, als je het van boven bekijkt, en dat is de plaats waar ieder denkend en weldenkend mens naar onderweg is. Dankzij de kleinen van geest horen we te gaan zoeken naar het grote denken en niet vast te zitten in het kijken naar de ander. Kijk omhoog, kijk verder vanuit de kleinheid van het nu naar de onmetelijkheid boven. Een ruimte die ons moet vervullen en wij die de ruimte mogen vullen.

Lezing Tijmen 22 oktober 2016

Tijmen: Energie is de levensscheppende factor. Als de mens verliefd is, voelen we dit duidelijk, omdat dit het lichaam of de stof opent om te scheppen. Het leven kan niet zonder stof of energie. Bij het ontbreken van de stof komt de energie in een zijnsvorm, dan is er overzicht en inzicht. Als de energie uitbreekt is er terugkeer van de stof naar de oervorm, dus beide vormen gaan terug. Als de energie door kleur tot andere kleuren aangetrokken wordt, komt er door contact met de stof een hernieuwde energie. De samengestelde vorm heeft tot taak beweging te scheppen wat door de energie gevoeld wordt als emotie. De stof geeft daar vorm aan. Onderweg naar ultieme vorm ondergaat de energie een werveling van hoogte en diepte, dus als de mens scheppen moet, hetzij nieuw leven, hetzij nieuwe vormen, ondergaat de scheppende mens hoop, angst, twijfel, teleurstelling, zodat het eindproduct vervlochten wordt met allerlei kleuren ter versteviging. Als de mens tot het besef komt dat angst en twijfel enz. niet bepalend is voor het bereiken van het doel, zal dit sterk en ongewaardeerd tot stand komen.

Als je hier bent als energie, zie je alle energie en de stof als tussenstation om te oefenen, want vóór de oerknal waren wij allen energie die als atomen gesplitst moesten worden om vooruit te kunnen. De beweging is noodzakelijk om vooruit te komen. Steeds verder naar het volmaakte op dat moment, dat stand zal houden tot verzadiging en daarna weer opnieuw.

Inzicht vragende: de eeuwigheid is altijd.

Vraag: Ik zie ze een touw maken van kleuren. Een kleur voor angst, een kleur voor twijfel enz. en dat geeft een bepaalde samenstelling aan het eindpuntje van dat touw. Maar stel nu dat dat touw tot stand komt van: dit is wat ik wil, daar wil ik naar toe zonder angst, zonder twijfel, dan wordt het een sterk geheel. Maar waar dient het andere touw voor met andere energiekleuren?

Tijmen: Fouten van de een zijn een voorbeeld voor de ander. Ook proefjes hebben doel. Als je hier bent als energie, zie je alle energie en de stof als tussenstation om te oefenen, want voor de oerknal waren wij allen energie die als atomen gesplitst moesten worden om vooruit te kunnen. De beweging is noodzakelijk om vooruit te komen. Steeds verder naar het volmaakte opdat moment, dat stand zal houden tot verzadiging en daarna weer opnieuw.

Inzicht vragende: De eeuwigheid is altijd.

Vraag: Hoe kostbaar is het moment van één-zijn? Hoe krijg je zoiets in beweging? Tijmen: Absorberen van alle kleur leidt tot implosie.

Inzicht vragende: Hij heeft het dus over een zwart gat. Tijmen: Ja. Inzicht vragende: Dus eigenlijk kijken we terug naar onszelf. Tijmen: Zoals de sterrenhemel naar het verleden en nu kijkt.

Vraag: Alles staat dus vast in het heelal. Als je dus de sterren kunt lezen en kunt ontrafelen, kan je dan de bladzijde lezen? Tijmen: Je zou de bladzijde kunnen lezen, want jullie zijn die bladzijde. Inzicht vragende: Alles komt uit de oerknal, alles is er al.

Vraag: U hoeft meer niet meer terug, hoe moet ik dit lezen op die bladzijde? Tijmen: Mijn plaats in de kosmos is in de tussenfase, tussen stof en energie. Ik ben de wekker. Inzicht vragende: Hij maakt de mensen wakker.

Lezing Tijmen 6 oktober 2018

Tijmen: Dag vrienden, eerst een inzicht. Alles vormt zich door energie, zonder energie geen scheppende materie. Denk met me mee: energie als geheel opgebouwd door energiefragmenten waarbij elk fragment een totaal geheel is wat ook weer uit fragmenten bestaat. De kosmos als één geheel waarbij beweging het energiedeel in stand houdt. Als scheppende energie zijn plaats verlaat als de materie sterft, neemt nieuwe energie de stof aan om het geheel in beweging te houden. Niets gaat verloren alles wordt vernieuwd. Dit gebeurt in en met het lichaam. Cellen sterven af, nieuwe cellen ontstaan zonder afbreuk te doen aan het geheel. Zo is ook de kosmos, niets gaat verloren. Het gemis is als een pijnpunt voor de mens om hen daar te krijgen waar men hoort. Alles wordt weerspiegeld.

Vraag: Er is dus altijd beweging waardoor leven constant blijft. Is er celverandering, bijvoorbeeld een UFO zet materie om in energie en weer terug, is dat een definitie van celdeling?

Tijmen: Ja, maar ook dat er eeuwig balans is tussen werelden. Wij voeden jullie en jullie voeden ons. Er zijn nog veel soorten energie die jullie niet hebben ontdekt. Met behulp van die energie kan de stof van vorm veranderen.

Vraag: Is dat ook met de ziel gebeurd die 2000 jaar later heeft geleefd? Wij kunnen ons wellicht als mens niet meer herkennen, bijvoorbeeld wezens in de UFO.

Tijmen: Zij zijn jullie nazaten en voorouders, zij die door tijd kunnen reizen en de kinderen van de kinderen van de kinderen die uit het door jullie genoemde Atlantis komen. Het doorbreken van de tijdbarière moet heel zorgvuldig gaan. Niets mag storend achterblijven om de toekomst niet in gevaar te brengen.

Vraag: Tijmen, is het zo dat ze ook teruggekeerd zijn in onze jaartelling om de mens te helpen met het bouwen van de piramides? Tijmen: Ja.