

De duivel is het antwoord  
van eenvoudige zinnen  
een wijde, gouden poort  
angst om mee te winnen

De duivel is een maat  
met vriendelijk gezicht  
lijkt in niets het kwaad  
totdat het al is aangericht

## **Thuis in mij**

Alleen met mijn spiegel  
bestudeer  
ik wie ik ben  
Reflecteer  
onthul, verken  
mijn ziel als nooit tevoren

Daar waar weleer  
me altijd tegenviel  
kan de spiegel nu bekoren

Dan kom jij  
in liefde voor wie  
ik in me zie vandaag  
Je prijst mijn kledij  
de ziel die ik draag  
naar nu blijkt

In onze vrijpartij  
en hoe je naar me kijkt  
kom ik thuis in mij

## **Een Amsterdammer te Zutphen**

Jij woont nu in Zutphen om de rust  
Wij willen kermis, vuurwerk, muziek  
Jij toont een gebluste levenslust  
Wij zijn voor jou te energiek

Jij hebt het geld  
Jij hebt de wet  
Wij worden bekneld  
opzij gezet

om alles waar Amsterdam ooit voor stond;  
een vrije, diverse, bruisende ziel  
Eist Zutphen nu als achtergrond  
voor je penthouse – stil, steriel

Toe, leef met ons mee  
Vernieuw je idee voor een stad met elkaar  
Word Zutphenaar

## **Ik, Andy Kockelkoren**

Al zoveel ervaren, geleerd, gezien  
als legerknul zo afgezien  
bewogen gedanst in de regenboogscene  
gejuicht, gehuild als voetbalsupporter  
gefloten als two-spirit queen  
mijn levenszoektocht kon niet korter

en vraag je me wie ik dan wel mag zijn  
antwoord ik: allemaal  
Elk avontuur, elke lijn  
behoort tot mijn ziel, verhaal  
getiteld: Andy Kockelkoren  
vrij als nooit tevoren  
nu alles, bij elkaar opgesomd  
in mij samenkomt