

Inhoud

Even voorstellen	7
Kriebelende kleren	9
Drentse bossen	13
Les van de wolf	17
Een sprankje licht	21
Verboden nachttocht	25
Zand tussen de tenen	29
Een pretparkfeestje	33
Cosmo is verdwaald	37
Mama brengt me terug	41
Spannende spreekbeurt	47
Nieuws van de sterren	51
Over de schrijfster	54



Even voorstellen

Cosmo is negen jaar oud en hij is niet zoals andere kinderen. Hij is half mens, half ruimtekind. Een hybride kind met een lichte huid, grote bruine ogen die alles verwonderd bekijken en schattige puntige oortjes. Door zijn puntige oortjes lijkt hij misschien op een boselfje, maar dat is hij zeker niet. Hij is half mens, half ruimtekind en daar is hij ontzettend trots op. Hij woont in een vliegende schotel boven de aarde, samen met andere hybride kinderen. De kinderen bereiden zich voor om uiteindelijk op aarde te wonen. Zijn vader komt van de verre planeet Zeta. Hij ziet zijn vader vaak in de vliegende schotel die boven de aarde zweeft. Zijn moeder is een mens en Cosmo bezoekt haar vaak tijdens haar dromen. Zij denkt dat ze gewoon droomt, maar voor Cosmo is het echt. "Grappig," zegt hij dan tegen zichzelf, "hoe mensen kunnen