

Tarantula

1^o druk, 2026 – Limited First Edition –

Auteur: Nora Alora

Originele titel: *Tarantula. Gedichten uit de krochten.*

Copyright © 2026, Nora Alora / Lef Creations

Omslagontwerp en binnenwerk: Nora Alora

Illustratie omslag: Nora Alora

Illustrator(s): Nora Alora & C.A. Kleijn © 1982.

Alle rechten voorbehouden

Nora Alora / Lef Creations

Lefcreations.uitgeverij.com

Bij de totstandkoming van deze uitgave is zorgvuldig gehandeld. Ten aanzien van informatie die onvolledig en/of onjuist is opgenomen, aanvaarden auteur en uitgeverij geen aansprakelijkheid. Gaarne vernemen wij eventuele verbeteringen rondom deze uitgave. Wij verzoeken ieder die meent aanspraak te kunnen maken op teksten en/of afbeeldingen in dit boek contact op te nemen met de uitgever.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale bestanden of op welke andere wijze dan ook, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Nora Alora / Lef Creations.

Ook alle illustraties zijn ontworpen door Nora Alora en C.A. Kleijn, waaraan copyright is voorbehouden.

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm, digital files or other means, without written permission from Nora Alora / Lef Creations

ISBN: XXXXX XXXXX XXX X

NUR: 306

Voor jou bedoeld

Benieuwd wat komen kan?

Hierbij troostende woorden, uit een donker dal.

Het is voor je hart, je hoofd, je ziel.

En ja, soms ook een beetje debiel.

Soms wat seksualiteit, tja, ik wil je aandacht ook niet kwijt.

Wellicht wat lachen, maar niet in je broek plassen!

Ook zullen we een spleetje turen, bij de onzure bureu.

Maar ook diepgang en venijn, al doet dat pijn.

Wordt nou niet kwaad, soms weet ik mij geen raad.

Vraag het dan aan God, die staat aan de top.

Toch heb ik een plan, al is het not done.

Hou je daar ook zo van?

Verandering is hoognodig.

Daarin ben ook jij, niet overbodig.

Tarantula

– *Limited First Edition* –

Gedichten uit de krochten

Nora Alora

Voorwoord

Van jongs af aan werd ik omringd door kunst en creativiteit – tekenen, beeldhouwen en schrijven waren mijn natuurlijke talenten. Mijn ouders waren kunstenaars, en mijn omgeving bestond uit denkers en mensen die op zoek waren naar de essentie van het leven. Zij leerden mij dát wat kunst is, namelijk: datgene wat onze ziel wil zeggen en ons hart raakt.

Naast kunst heb ik mij altijd verdiept in thema's zoals filosofie, vrijheid, lijden en de morele zoektocht die het mens-zijn kenmerkt. Toch koos ik er bewust voor om niet in het traditionele kunstenaarsleven te stappen, waarin armoede te vaak op de loer lag. Het hart van de kunstenaar bleef echter onmiskenbaar aanwezig. Na een persoonlijke tragedie vond ik mijn uitweg terug in de essentie: de kunst. Mijn kunstenaarsoog liet mij al als kind de wereld van de krochten begrijpen. Nu durf ik diezelfde diepte opnieuw te betreden, daar waar chaos en creativiteit elkaar ontmoeten, hopend dit te vertalen voor de gewone mens.

Tijdens mijn zoektocht naar de geschiedenis van mijn familie ontdekte ik een lange lijn van kunstenaars, schrijvers en vrije denkers. Mijn grootmoeder schreef gedichten, en verder terug in de tijd vond ik namen als Sonneveld en Prevost – mensen die hun sporen nalieten in kunst, literatuur en wetenschap. Sommige van mijn voorouders ontvingen ridderorden en blonken uit in techniek en kunst, maar bovenal toonden zij veerkracht en creativiteit in tijden van tegenslag. De geschiedenis van mijn familie vertelt verhalen van oorlog en wederopbouw, van onderduiken en verzet, van zeelieden, ridders en vrije geesten. Hun levens laten zien hoe kracht en creativiteit zich door generaties heen voortzetten en nog steeds inspireren.

Juist ook in Rotterdam, de stad waar ik werd geboren – rauw, eerlijk en vol contrasten – werd ik gevormd door de werkelijkheid om mij heen. Een plek waar men leeft door te doen, niet door te praten. Het is de wereld waar ook de nachtburgemeester Jules Deelder vandaan kwam: een stad vol schaduwen, rauwe poëzie en onvervalste eerlijkheid. Ik heb zelf nog mogen genieten van enkele van zijn gedichten, die hij uit zijn hoge hoed toverde, al staand aan een Rotterdamse bar. Niet alleen met hem, van schakers tot kunstenaars. Een ding was zeker: ik kreeg een blik in de diepste, donkerste gedachten van een mens, daar waar meerdere kunstzinnige en diepzinnige mensen samenkwamen.

Het is een wereld van donkere steegjes, schemerige cafés en verborgen plekken, waar de nacht zijn eigen wetten schrijft en waar de mens zijn ware gezicht toont. Ook daar ontstaat kunst – de kunst van het denken, de kunst van het leven – gecreëerd door mensen die zich aan de rand van de samenleving bevinden. En juist daar vind je de meest rauwe vormen van creativiteit en reflectie. Ik heb die wereld nog mogen zien en voelen: de Rotterdamse krochten. De geschiedenis herhaalt zich vaker, hopen de dat wij er als mens van leren.

In onze gedachten is creativiteit een oplossing voor alles. Zo is misschien ook deze gedichtenbundel mijn eigen manier om te overleven – een middel om te blijven staan en altijd te blijven gaan. Even alles van mijzelf afzetten, en men te beletten. De kunst wordt zo een medium van transformatie, van lijden naar uitdrukking – zoals dat in de geschiedenis van de krochten ook zo was.

Ik heb de macht van de pen.

Dát, en mijn creatieve denken.

Hierbij een ode aan mijn voorouders en aan allen die hun leven gaven in tijden van geweld en onrecht. Zij die vielen, lieten lessen na die nog steeds doorwerken – in het hart, in de kunst en in het leven.

— Nora Alora

“Eenmaal woorden gesproken, kan ik de dood daarmee ontlopen.

Alleen dan, leef ik voort, immers blijvend gehoord.”

Nora Alora

Inhoud

	THE LIGHT
Het Onbekende Land	16
Zwart Water	17
Gypsy	18
Kruimeltje	20
Vandaag en Morgen	21
8-Ball	22
Horsepower	23
Geven en Nemen	24
Camouflagedeken	25
Verstrengelde Levens	26
Appeal van Apollo	27
De Wagenmenner	28
Ogen Open	30
Kunstenaarsziel	32
Lokkend Gokje	32
'Rotterdamert'	33
Droge Diva	34
Dropveter	35
Who's the Macho of the Night?	36
Spijtige Passie	37
Tina Tijger	38
Hoge Hakken	40
Ondergeschikt	42
Nachtzwaluw	43
Zij...	44
...Hij	45
Liefdesnest	46
Natte Sensatie	47
Doorgegeven Bloed	48
De Derde	50
Spiegel	51
	THE DARK
Zwervend Pijn	54
Drinken als Dionysus	55
Hierna	56
Blijven Vrezen, Lerend Genezen	57
Daad van de Straat	58
Uit de Krochten	60
Eerlijk Brood	62

Kromme Rug	63
Verdeeld Bedeeld	64
Ziek Systeem	66
Onder de Radar	68
Leven met een Gemis	70
Zalige Wrok	71
Koning van de Jungle	72
Martelaar	74
10 Stappen Terug	75
Matte Schaak	76
Je Ziel aan de Duivel Verkopen	78
Witching Time	79
Kaarten Gedraaid	80
Met Mijn Vinger Wijzend	82
Verdriet van Gemis	83

ENLIGHTMENT

No Regrets	86
Survival	87
Nature, Nurture	88
Gebukt	88
Snij de Touwen, die Jou Benauwen	88
Ongeweven	89
Vrijdenker	90
De Richting van Verlichting	91
De Realiteit, van Genialiteit	92
Hartenkoning	94
Geven voordat ik kan Leven	97
Niet klein te krijgen	98
Tarantula	100
Eigen Kracht	102
Voorspelling	102
Zien	102
Family First	103
Onsterfelijke Daden	104
Waarom... Daarom!	105
Alomvattend	109
Verantwoording	113
Dankwoord	114
Over de Schrijfster	117

