

INHOUDSOPGAVE

libisma: mensdom

gedenkwaardige personen

1. moederliefde
2. Granm'ma
3. Granmisi
4. Afi
5. eerbiedwaardig
6. madre mam
7. padre pa
8. Asta
9. Norine
10. Gesina Antonia

gedichten ter lering

11. eenvoud
12. sereniteit
13. piki
14. tanpi
15. besbesi
16. pasensi
17. lespeki
18. tru sani
19. kroyspasi

20. disten
21. paradoxaal
22. de eerste giromaat
23. pisten
24. haal een citaat niet uit z'n verband
25. Postplaza
26. kowru
27. smeri
28. wat je denkt...
29. als jou geen toestemming is gegeven
30. vraag liever...
31. het leven is als een groep communicerende vaten
32. dor'ay
33. de borrel...
34. pardon
35. kadami
36. onder de brug van Ansoe
37. dyafu
38. understanding
39. frambow
40. wedijver
41. onafscheidelijk

gedenkwaardigheden

42. warderwan
43. Anton
44. Amsterdam
45. dyeme
46. Bemre
47. musmus
48. ontroering
49. bita
50. epicentrum
51. deze schok
52. als je iemand niet goed gekend hebt
53. afscheidstimbre
54. soms begrijp je
55. Roodborstje

*overdenking, spirit; vooruitgang willen zien;
vooruitblikken*

56. grontapu
57. laat leven
58. in serene stilte
59. stari
60. Ansoe
61. lichtbron
62. hoe verweg...
63. Beijing '95
64. baby's eyes
65. De Waterkant
66. Amazonia whistle
67. spirit
68. Grietjebie
69. Fayalobi
70. ik geloof in de natuur
71. ik geloof in ongekunstelde liefde
72. Huairou '95
73. wawan
74. Parelkje
75. konsensi

1

moederliefde

mijn smaakpapillen
proefden moeders pom
voordat die een plek
op mijn bordje vond

het spetterende gerecht
in de schaal
werd zorgvuldig
uit de oven gehaald

bovenop schitterend oerbruin
daaronder appetijtelijk eigeel;
met spatels werd ze elegant
in gelijke blokjes ingedeeld

elk blokje werd vol toewijding
opgeschept
en op ieders mooiste plekje
in het bord neergelegd

de ceremonie was rond
het smullen en genieten begon
in dankbaarheid
en blijdschap terstond

2

Granm'ma

de kou heeft groeven in uw vingers gekerfd
een zakdoek zou de pijn verdrijven
in uw ogen las ik het diepe verlangen
naar uw tropische amandrabon

zwart spoorden uw zolen in sneeuw
wijl de gloeiende zon uw gedachten verdampte
dagelijks kijkt u op windmolens uit
in uw hart vloedgolft de Coropinakreek

manspasi geurt voor u naar moks'alesi
midweeks naar aardappelpuree
bigiyari... getooid in een koto
's zondags speelt u domino

u pendelt tussen twee continenten
van sneeuwvlok naar zonnestraal
champignonsoep en peprewatra...
uit beide komki's drinkt u een teugje mee.